



Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld
Mirdangweg 9, Hanna's lust – Wanica
Tel: 8744486
Email: comiteslachtoffer@gmail.com

Landelijk Platform Slavernijverleden
Mw. Dr. B. Biekman
Postbus 139
2501 CC Den Haag

Paramaribo, 5 april 2016

Geachte mevrouw Biekman

Naar aanleiding van uw brief dd. 2 april 2016 en de publiciteit die u daarna heeft gezocht zoals vermeld in <http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/04/03/platform-slavernijverleden-furieus-op-comite-jeroe/> De Ware Tijd van 3 april, bericht ik u als volgt.

U vraagt waarom het Comité gekozen heeft om de Dag van Nationale Rouw op 30 juni te organiseren.

Voordat Sandew Hira met zijn onderzoek begon en er sprake was van een Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heb ik in 1995 het initiatief genomen om in het binnenland op 30 juni een dag van bezinning en verzoening te organiseren. Door de Binnenlandse Oorlog stonden de diverse marrongemeenschappen tegenover elkaar. Hoewel de oorlog in 1992 formeel voorbij was, waren de spanningen tussen de gemeenschappen explosief. Bij Atjoni, een centrale aanmeerplaats van de dorpen in de regio bij Pokigron, kon de spanning ieder moment omslaan in nieuwe gewelddadigheden. Teruggrijpend op onze spirituele achtergronden en in de geest van onze voorouders die stredden voor vrede en voorspoed voor hun nazaten hebben we besloten om vanuit Pokigron een aantal dorpen in Sipaliwini aan de Boven-Suriname te benaderen om op 30 juni een dag van bezinning en verzoening te organiseren.

Het resultaat was verbluffend. Hoewel er altijd nog resten zijn van wrok en haat, zijn we erin geslaagd om door samen te rouwen een basis te leggen voor een nieuwe toekomst. Vandaag de dag is Atjoni een welvarend centrum in het binnenland geworden en behoren de spanningen van vroeger goddeels tot het verleden.

Tijdens zijn onderzoek naar de binnenlandse oorlog heeft Sandew Hira kennis genomen van deze ervaringen en het idee geopperd om dit voorbeeld landelijk te laten volgen. Toen het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld werd opgericht door nabestaanden en slachtoffers hebben we dit idee verder opgepakt. Als gekozen voorzitter was ik erg blij dat de erkenning van ons leed als slachtoffer nu gebeurt met medeneming van ons initiatief uit 1995. Als nazaat van mensen die tot slaaf waren gemaakt, als nazaat van mensen die gevochten hebben voor hun vrijheid en als slachtoffer van de Binnenlandse Oorlog die strijdt voor erkenning van ons leed en het leed van alle slachtoffers van politiek geweld ben ik zeer gelukkig met de gedachte dat we in staat moeten kunnen zijn om het leed van alle Surinamers met elkaar te verbinden.

We beseffen dat het leed van Surinamers niet begonnen is sinds 1975, maar reeds bij de start van het kolonialisme, zowel vóór de introductie van slavernij als na de afschaffing daarvan. De Inheemsen, de totslaafgemaakte Afrikanen en de Aziatische dwangarbeiders hebben heel veel geleden. Dat leed moeten we met elkaar verbinden om samen verder te kunnen gaan. Omdat dit leed gedurende verschillende momenten van het jaar heeft plaatsgevonden, hebben we 30 juni gekozen als het midden van het jaar om ze te gedenken.

Om die reden is het onbegrijpelijk dat onze oproep om op 30 juni samen te rouwen door uw organisatie wordt opgevat als een belediging van Afro-Surinamers, een groep waartoe ook ik behoor. Verre van een belediging, beschouw ik de rouw als passend in de traditie van onze voorouders die vrede en verbinding zagen als een manier om verdeeldheid en isolatie te overkomen.

U heeft een publieke discussie aangekaart over ons idee om het Surinaamse volk op te roepen om op 30 juni samen te rouwen. Dat juichen we toe. U levert uw bijdrage aan deze discussie. Middels dit antwoord leveren wij onze bijdrage aan deze discussie in de hoop dat de argumenten mensen tot nadenken zetten over de noodzaak om ons leed dat altijd ontkend is geweest te verbinden met het leed van anderen en we een toekomst kunnen opbouwen waarbij we wrok en haat achter ons kunnen laten. Het voorbeeld van Sipaliwini uit 1995 zou een inspirerend voorbeeld voor Surinamers moeten zijn nu blijkt dat deze benadering ons daadwerkelijk vrede en welvaart kan brengen.

Humphry Jeroe

Voorzitter Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld